

Zucht

Ik kan niet geloven dat we het hier **weer** over moeten hebben.

Wereldwijd zijn er jaarlijks meer dan 120 miljoen onbedoelde zwangerschappen. Dat is bijna de **helft** van alle zwangerschappen. Voor een groot deel zijn die onbedoelde zwangerschappen ook ongewenst. Je had geen condoom bij je tijdens het uitgaan en had onverwachts seks, je hebt nooit geleerd hoe je een zwangerschap kunt voorkomen, je partner weigerde condooms te gebruiken, of je werd gedwongen.

Of je gebruikte **wel** anticonceptie, maar er ging iets mis, je bent je pil vergeten, of simpelweg, de anticonceptie faalde. In al deze gevallen heb alleen **jij** het recht om te beslissen over hoe jouw toekomst eruit gaat zien! Zo niet? Dan is dat de omgekeerde **wereld!**

Rutgers maakt zich grote zorgen over het huidige politieke klimaat en de ontwikkelingen in de Verenigde Staten waarbij het Hoge Gerechtshof het landelijke recht op abortus lijkt te willen afschaffen en voor **jou** de beslissing neemt.

Tegelijkertijd is er gelukkig in veel landen goede abortuszorg, en zijn vrouwen vrij om hun eigen keuzes te maken.

Ook in Nederland is dat zo. Hier zijn jaarlijks 30.000 zwangerschapsafbrekingen. Waarvan 10% door vrouwen van buiten Nederland die voor een abortus kiezen, maar minder toegang hebben in hun eigen land vanwege strengere wetgeving of omdat abortus daar illegaal is.

Decennialang is wereldwijd door vrouwen -en mensenrechtenorganisaties gevochten voor het recht op veilige en goede abortuszorg. In de jaren 70 waren dit in Nederland de Dolle Mina's die met leuzen als 'Baas in eigen buik' en 'De Vrouw beslist' streden voor legale abortus. Pas in 1984 werd abortus in Nederland legaal. Maar deze strijd is helaas nog lang niet gestreden.

Keer op keer staat abortus zwaar onder druk of worden rechten ingeperkt. We zien die inperkingen overal. Vorig jaar in Polen. Deze week in Oklahoma. Vrouwen hebben soms alleen recht op een abortus als de gezondheid in gevaar is, of alleen binnen de eerste 6 weken. Even voor de duidelijkheid: dan ben je twee weken over tijd!

In wet- en regelgeving worden barrières opgeworpen om vrouwen hun recht op zelfbeschikking te ontnemen. Vrouwen worden zo gedwongen illegale en onveilige methoden te gebruiken. Met alle gevolgen van dien. Deze barrières zorgen niet voor minder abortussen. Maar **wél** voor minder **veilige** abortussen.

Onveilige abortus betekent jaarlijks voor miljoenen vrouwen wereldwijd ernstige complicaties, of zelfs de dood.

Als er een streep gaat door Roe vs Wade, komen daar nog eens duizenden vrouwen bij. Een ongewenste zwangerschap kan iedereen overkomen! Maar vrouwen in kwetsbare omstandigheden lopen het meeste risico, hebben soms geen toegang tot anticonceptie, krijgen te maken met seksueel geweld en als ze ongewenst zwanger zijn, kunnen ze bijvoorbeeld een reis of kosten voor een abortus niet betalen.

Rutgers zet zich samen met andere partners in voor keuzevrijheid en daarmee voor veilige abortus met goede regelgeving en zorg én goede toegang tot anticonceptie. SheDecides is hier een goed voorbeeld van, met dank aan Lilianne Ploumen. Dit doen we niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Want ieder mens met een baarmoeder heeft het recht om zelf te beschikken over haar eigen lijf en leven. En zolang dat recht niet vanzelfsprekend is voor iedereen ter wereld, is er werk aan de winkel en laten we van ons horen.

Het is jouw lichaam, jouw keuze. Oók in de VS.